

Portretten van de Profeten

ZARATHOESTRA



ZARATHOESTRA.

afb. 123 ZARATHOESTRA Gereproduceerd van de oorspronkelijke schilderijen in de Kosmon Kerk. (voor meer informatie: zie het register).

(Zoa-raaster), abusievelijk Zoraaster genoemd, een Perzische wetgever die leefde in de cyclus van Fragapatti, 9000 jaar geleden, het verste terug van alle historische personen. Men zegt dat zowel de boeddhistische als de christelijke godsdiensten in hoofdzaak zijn samengesteld uit de geschiedenis en de wonderen van Zarathoestra.

Om een dergelijke geschiedenis te vernietigen, verbrandde Coatulus, een christelijke priester, de Alexandrijnse bibliotheek in het jaar 390 n.Chr. En met hetzelfde doel, en meer effectief, verbrandden drie christelijke monniken de bibliotheek nogmaals in het jaar 640 n.Chr. Zarathoestra had een geweldig postuur en bezat geen sekse; hij was een i-e-su.



PO.

afb. 124 PO, van Jaffeth (naderhand China genoemd), was ook een i-e-su. Hij was een wetgever die gelijktijdig leefde met Abram van Perzië, ongeveer 5900 jaar geleden in de cyclus van Cpenta-Armij. Ook hij onderwees, net als Zarathoestra, de doctrine van één Grote Geest en deze doctrine vestigde hij opnieuw in Jaffeth.

ABRAM



afb. 125 ABRAM, later Abraham genoemd, een I'huan, groot en met een rode huid als van rood koper, had zwart haar en een lange baard, onstuimig om te zien, maar zijn ziel was zo zachtmoedig als van een vrouw. Hij was een Pers, de grondvester van de oude Hebreëen of Iz'zerlieten, en ook de grondvester van de migratie om wille van de religie. Hij bracht zijn volgelingen naar Egipt (Egypte).

BRAHMA



BRAHMA AND YU-TIV.

afb. 126 BRAHMA, een wetgever uit Oost-Indië, tijdgenoot van Po en Abram, Hij was een grote man met grote kracht, en nam de hoogste geestelijke plaats in van alle stervelingen. Hij vestigde de zarathoestriscche religie opnieuw in India.

YU-TIV, de schoonste onder de vrouwen, echtgenote van Brahma.

EA-WAH-TAH



EA-WAH TAH.

afb. 127 EA-WAH-TAH, een Noord-Amerikaans tijdgenoot van Po, Abram en Brahma. Hij was groter dan welke andere man ook, met een helder stralend, koperkleurig gelaat. Hij grondvestte bij de Noord-Amerikanen van zijn tijd de eredienst van de Grote Geest, en zijn doctrines worden nog steeds bewaard door de meeste stammen van de Noord-Amerikaanse Indianen, die weigeren welke andere God of verlosser ook te aanvaarden. Ea-wah-tah stichtte de Verenigde Staten van Amerika, maar genoemd met de naam O-pah-e-go-quin of Algonguin. Het model van zijn onafhankelijke naties, verenigd tot één, werd bij de vorming van de huidige Verenigde Staten van Amerika door de blanken overgenomen.

THOTHMA



afb. 128 THOTHMA (Hojax), de bouwer van de grote piramide in Egypte, en een van de grootste adepten die ooit geleefd heeft. Hij kon de Goden horen en met verstand van zaken met hen spreken, en hij kon zichzelf in de cataleptische trance brengen en geestelijk naar de lagere hemelen gaan en naar verkiezen terugkeren. Hij stond onder inspiratie van de valse god Osiris door middel van diens grote engeldienaren, de Goden Baäl en Egupt. Hij werkte eraan om de onsterfelijkheid in het vlees te vestigen; d.w.z., het sterfelijke lichaam onvergankelijk te maken, zodat het nooit zou kunnen sterven. Maar met al zijn wilskracht en zijn grote kennis kon hij het verval van het vlees niet tegenhouden, en hij overleed op de dag dat hij honderd jaar oud werd.

CAPILYA



CAPILYA.

afb. 129 CAPILYA, van India, een i-e-su die 3500 jaar geleden leefde in de cyclus van Lika; hij was een wetgever die de gelovigen in de ene Grote Geest herstelde en ze het recht gaf om eigendommen te bezitten, net als de vereerders van de goden en heren. Hij was voor India nagenoeg dezelfde als degene die Mozes was voor de oude Israëlieten. Zoals Mozes een pleegkind was van de koning van Egypte, zo was Capilya een pleegkind van de koning van India, en allebei kregen ze een grondige opleiding.

MOZES



afb. 130 MOZES, een Egyptische wetgever. Hij was een tijdgenoot van Capilya van India en Chine van China, en hij leefde 2500 jaar na Abram (3400 v. Kosmon). Mozes was een grote man, een zuivere l'huan, koperkleurig en zeer krachtig; hij werd door zijn pleegvader de Farao, koning van Egypte, opgevoed als een prins en was vele talen meester. Hij herbouwde hetgeen verloren was gegaan sinds de tijd van Abram, en ook onderwees hij de Zarathoestrische doctrine van een Grote Geest, die zij in het geheim vereerden met de naam Jehovih. Maar in de openbare eredienst en om vervolging te vermijden, noemden zij Hem God of Heer. De naam Jehovih werd door Mozes als te heilig geacht om uit te spreken, behalve door te fluisteren en van mond tot oor. Hij leerde, dat de geesten die sterfelijke naties of keizerrijken dienden, God of Heer getiteld waren.

CHINE



CHINE

afb. 131 CHINE, een wetgever die in dezelfde tijd leefde als Capilya en Mozes. Hij was een i-e-su, en net als Mozes koperkleurig en heel groot, maar zijn haar was rood als van een vos. Hij was de stichter van China en herstelde de rechten van de gelovigen in Jehovih in heel dat grote land. Via hem werd de doctrine van één Grote Geest zo stevig gegrondvest, dat heel China dit tot op vandaag (1881- vert.) dermate aanvaardt, dat de god- of heerverering geen noemenswaardige voet aan de grond bij hen kan krijgen. Sommige van zijn wonderen werden nooit overtroffen.

SAKAYA



SAKAYA

afb. 132 SAKAYA, soms abusievelijk Boeddha genoemd. Hij leefde ongeveer 2600 jaar geleden en was een Oost-Indiër van geboorte en hield zich aan de doctrine van slechts één Grote Geest. De uitdrukking Boeddha werd ongeveer 1000 jaar na zijn dood ten onrechte aan hem toegekend door zijn volgelingen. Ook hij hechtte geen belang aan de verering van God of Heer. Hij leerde dat het hoogste streven van de mens eruit bestond, omwille van anderen te leven en niet voor zichzelf. Hij stichtte monniken- en nonnenkloosters op vele plaatsen in India, en uit dat land namen de christenen het over en maakten het tot een toonaangevend kenmerk in Europa.

KA'YU



KA'YU.

afb. 133 KA'YU, abusievelijk Confucius genoemd, een i-e-su, een wetgever van China die 2600 jaar geleden leefde. Hij was een van de meest geleerde mensen die ooit leefde, en heeft vandaag de dag (1881- vert.) meer volgelingen dan welke andere wetgever ook op aarde, n.l. meer dan driehonderd miljoen mensen. Hij onderwees de doctrine van één Grote Geest, om die alleen te aanbidden. Hij bekortte achttienduizend boeken van de Ouden en nam het beste van allemaal, en vatte het samen in ongeveer twintig boeken.

JOSHU



JOSHU

afb. 134 JOSHU was net als Ka'yu en Sakaya een wetgever. Hij was jood van geboorte en ook een i-e-su, geboren nabij Jeruzalem, ruim 2000 jaar geleden. Zijn voorvaderen waren van de stam der Essenen of geweldlozen. Hij werkte eraan om de joden terug te voeren naar hun oorspronkelijke reinheid. Hij was een streng prediker, door het volk uitgemaakt voor een godslasteraar. Hij werd in Jeruzalem gestenigd tot de dood erop volgde. Ook hij onderrichtte de doctrine van slechts één Grote Geest. Men neemt aan dat de zogenaamde Bergrede in het christelijke Nieuwe Testament een plagiaat is van Joshu's leringen, georganiseerd door het oecumenisch concilie onder leiding van keizer Constantijn de Grote in 325 n.Chr.